



Nieuwsbrief no. 37

De Ripse KPJ 1965-2015.

Pag. 1

De start van de KPJ in de Rips.

Pag. 2 – 3

Een gesprek met 2 oud-bestuursleden.

Pag. 4 – 5

Culturele- en sportactiviteiten in de jaren 70.

Pag. 5 – 7

De drukke jaren 80.

Pag. 8 – 11

De jaren 90.

Pag. 11 – 12

Laatste jaren.

Pag. 13

D'N BLIKKEN EMMER

HEEMKUNDEKRING DE RIPS

De Ripse Katholieke Plattelands Jongeren 1965 – 2015.

In de jaren zestig veranderde er veel in de samenleving. De organisaties voor jongeren uit de boerenstand Rooms Katholieke Jonge Boeren RKBJ en Rooms Katholieke Bond Jonge Boerinnen RKBJB sloten niet meer aan op het tijdsbeeld van de plattelands jongeren. Daarom gingen beide organisaties samen in de Katholieke Plattelands Jongeren Nederland (KPJN). Deze organisatie werd nu opengesteld voor alle katholieke jongeren van het platteland en werd populair vanwege de vele activiteiten en sportwedstrijden.

Ook in De Rips was de KPJ vele jaren actief. Op vaste momenten in het jaar werden steeds dezelfde activiteiten georganiseerd. Deze momenten gaven houvast in het dagelijks leven. Een jaar begon steevast met het maken van de carnavalswagen en het vieren van carnaval. In de zomer werd de zeskamp georganiseerd en later de beachvolleybal. 's Zomers was er het jaarlijkse uitstapje van de leden. In het najaar de dropping en het jaar werd afgesloten met de sinterklaas- en kerstviering.

Eind jaren negentig kreeg de vereniging steeds minder leden en liep de interesse voor de sport en andere activiteiten terug. Vanwege te weinig deelnemers en drukke bezigheden van het bestuur werden de laatste jaren geen activiteiten meer georganiseerd. Het KPJ bestuur hief in 2015 de vereniging officieel op.

Met het stopzetten van de organisatie was er nogal wat geld in kas. Het bestuur besloot dit geld te besteden aan toekomstige jeugdactiviteiten in De Rips.



▲ KPJ-logo Rips.

Oprichting van de Katholieke Plattelands Jongeren Nederland 1965.

In de jaren zestig kregen veel leden van de RKJB en RKBJB werk buiten het agrarisch gebied. Het ledenbestand werd zodoende steeds minder agrarisch en beide bonden kregen meer het karakter van een algemene organisatie voor plattelandsjongeren. Bovendien ging deze verbreding van de doelgroep gepaard met een teruglopend ledental. Aan de andere kant, wilden steeds meer jongeren die geen agrarische achtergrond hadden, vanwege de sportactiviteiten, lid worden van de RKJB en RKBJB.

Omdat dit volgens de statuten van de NCB¹ niet mogelijk was, werd na lang beraad besloten om een nieuwe organisatiestructuur op te zetten. Met als resultaat dat in De Rips de RKJB en RKBJB op 6 december 1965 samen verder gingen onder de naam Katholieke Plattelands Jongeren (KPN). Wel bleef de RK geestelijk adviseur een belangrijke rol spelen binnen de organisatie. In De Rips was dat meestal de kapelaan die over het algemeen een goed contact had met de jongeren.

De nieuwe organisatie richtte zich meer op het sociaal- en cultureel terrein met onderwerpen als creativiteit, sport en spel. Daarnaast kwam er ook meer aandacht op de maatschappelijke ontwikkeling van jongeren met gespreksgroepen en eigentijdse onderwerpen. Om de jongeren in deze diverse nieuwe takken te begeleiden werden dan ook speciale vormingswerkers aangesteld.

► Advertentie vormingswerker in De Tijd 11 mei 1968.

De afdeling De Rips vormde samen met Bakel en Milheeze een rayon. Dit rayon viel onder Kring Helmond waar meerdere rayons waren ondergebracht. Vanuit Kring Helmond werden vele activiteiten ontwikkeld. De KPJ richtte zich meer op cultuur- en sportactiviteiten, terwijl de agrarische/educatieve activiteiten bij een aparte commissie het Agrarische Jongeren Werk (AJW) werd ondergebracht.

Als oud-bestuurslid van de RKJB nam Jan Peters van 1966 tot medio 1967 het voorzitterschap van de KPJ-afdeling op zich. Vanaf 1967 tot medio 1971 werd Bernard Joosten voorzitter van de KPJ en Jan van den Akker bestuurslid. Medebestuursleden waren Marietje van Bakel, Dievie van der Hulst, Rina van Beek. Later volgden nog Petra van Zeeland en Marietje van Bakel.

**DE KULTURELE DIENST
VAN DE N.C.B.**

vraagt

**GEGADIGDEN VOOR
PART--TIME ASSISTENTIE**

in het cultureel vormingswerk onder de Katholieke Plattelands Jongeren voor de distrikten Cuyk, Oss en Helmond.

Het betreft avondwerk, vooral in het winterseizoen. Onderwijskrachten of zij, die de sociale academie hebben gevolgd, genieten voorkeur.
Beschikking over eigen middel van vervoer gewenst.

Sollicitaties te richten aan: De Kulturele Dienst van de N.C.B.
Sporlaan 350, Tilburg.



◀ Ter gelegenheid van het huwelijk van Annie de Groot en Barend van den Berg, 1967, voert de reidansclub enkele oefeningen uit.

¹ De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) was het overkoepelend orgaan waar de RKJB en RKBJB onder vielen.

De eerste jaren waren beide sportclubs nog actief en gingen jaarlijks naar de georganiseerde sportwedstrijden. Bij de heren was Hans Manders sportleider en bij de dames was dat Lenie van den Berg. De heren deden in het begin nog mee aan sport- en Bosloop wedstrijden in kringverband. Maar allengs werd de interesse in de sportclubs minder en beide clubs voor de dames en heren zijn begin jaren 70 gestopt.



◀ De Reidansclub klaar voor de kring sportdag in 1968. De foto met vaandel gemaakt voor de Ripse kerk.
Vlnr: Nellie van den Berg(F), Riet van den Berg(J), Petra de Groot, Diny Litjens, Rina Gloudemans, Wilhelmiën van Rixtel en Lenie van den Berg(F). Zittend: Annie van Rixtel, Jeanne Manders, Marlies Beckers, Truus Joosten en Wilma Ploegmakers.

► In 1967 gingen leden van de reisdansclub een weekje op vakantie naar Oosterwijk. Hier staan ze klaar om te vertrekken met de fiets.



Gesprek met oud-bestuursleden Bernard Joosten en Jan van den Akker.

Bernard Joosten en Jan van den Akker namen het bestuur over van Jan Peters. Direct volgden ze het advies van de NCB op, om naar de 2-jarige kadercursus in Helmond te gaan. Daarnaast volgden ze nog een lascursus, wat in de praktijk meteen goed uitkwam op de bedrijven. Om de geestelijke toestand nog wat bij te spijkeren volgden ze een retraite op Ons Erf in Berg en Dal.

Elk jaar werd er deelgenomen aan de jaarlijkse sport- en bosloopwedstrijden in kringverband. Hans Manders was in die tijd de sportleider.

► *Getuigschrift cursus, Oriëntatie voor Jonge agrariërs, uitgegeven KPJN aan Bernard Joosten 1968.*

Het bestuur organiseerde droppings voor jongens en meisjes. Hiervoor werd de vrachtauto van de Boerenbond gebruikt met Jo Logtens als chauffeur. Toen dat niet meer mocht werd de autobus waar Frans van den Broek mee reed ingezet. De ramen werden met zwart landbouwplastic afgedekt.

In hun herinnering zijn ook de beoordelingswedstrijden van vee met instructeur Willy Peters. Ook werden ploegwedstrijden gehouden op het veld van de familie Van der Hoff aan de Jan Berendweg. Inmiddels hadden alle boerenfamilies wel een tractor, in plaats van te werken met paarden. De kunst was om op een zo gelijkmatige diepte te ploegen en met een kaars rechte voor. Alle mogelijke onkruiden moesten helemaal onder geploegd worden zodat er absoluut geen groen meer zichtbaar was. Voorwaar een hele kunst.



Dan waren er ook de gezamenlijke uitstapjes naar fabrieken in binnen- en buitenland, zoals de Mosa tegelfabriek in Maastricht, Bavaria bierbrouwerij in Lieshout en de Goudland ploegenfabriek in Echt Limburg. Naar Duitsland ging de reis naar de Klöckner-Humbolt Deutz tractorfabrieken in Keulen, die een grote indruk achter liet bij de deelnemers.

◀ *In rayonverband met Bakel en Milheeze een uitwisseling met Herzebrock in Duitsland, met een bezoek aan de Claas fabriek 1971.*

► *De bestuursleden bezochten de KPJ-meisjes in Maasbracht 1970. Vlnr: Bernard Joosten, kapelaan Theo Snijders en Jan van den Akker.*

Iets nieuws was vanaf het aantreden van Bernard en Jan de uitwisselingen met andere KPJ-verenigingen. Op de cursus in Helmond ontmoetten ze een lid uit Bergharen. Met hem spraken ze af om een bezoek te brengen aan dat dorp. Op een zaterdagmiddag gingen de Ripse leden met de bus naar Bergharen. Zo rond 15.00 uur werden ze door de jongeren het dorps huis ontvangen. Na de kennismaking en wat spelletjes werden de groepen opgedeeld en ging iedereen met een lid van Bergharen naar de boerderij. Na de bezichtiging van de boerderij werd er gezamenlijk gegeten aan de keukentafel. Na afloop verzamelde iedereen zich weer in het dorps huis waar een muzikband was geregeld om te dansen en tussendoor spelletjes te doen. Na het politie-uur werd afscheid genomen. De afspraak was dat Bergharen een uitwisselingsbezoek aan De Rips zou brengen.

Bernard en Jan benadrukken dat ze gedurende deze bestuursjaren verschrikkelijk veel last ondervonden van een groep altijd ruziezoekende Ripse KPJ leden. Zo ook tijdens het bezoek van de club uit Bergharen. In de loop van de avond kregen ze in het parochie huis bezoek van deze Ripse jongemannen, o.a. de G., van B, van T. en P. Ze begonnen meteen tegen jongens uit Bergharen aan te duwen, biertje omstoten enz. Meteen daarna was het slaande ruzie in het parochie huis. U kunt zich wel voorstellen dat wij ons kapot schaamden, voor het gedrag van notabene onze eigen leden. We namen dan ook geen fijn afscheid.

Het jaar daarop gingen we met de bus naar de uitwisseling in Son en Breugel. Als Rips bestuur hadden wij het bestuur daar van tevoren al wel ingelicht dat er onverhoopt 'verkeerd bezoek' kon komen uit De Rips. Je wist het immers nooit, bij studiedagen en cursussen zag je ze nooit, dat was niets voor hen, maar onverwacht waren ze er plotseling met eigen vervoer. Nou het bestuur uit Son en Breugel was niet zo bang, want een aantal van hun leden deed ook aan judo met zwarte band. En ja hoor in de zaal in het midden van Son en Breugel was het weer zover. Na hun binnenkomst en getreiter was het echter een kolfje naar de hand van de judo mannen, want binnen de kortste keren waren de beruchte Ripse mannen over de stoelen en de tafels heen naar buiten gewerkt. Buiten gekomen werden ze over de geparkeerde fietsen heen richting huis De Rips geslagen. Meteen daarop stond de bus klaar om ons op te halen en namen we noodgedwongen afscheid.

Ook het jaar daarop toen we in Oss op uitwisselingsbezoek gingen in de wijk Paalgraven. Nadat het feest was begonnen, kwamen ze weer binnen en begonnen al snel te vechten. Echter nu was het onze sportleider Hans Manders te gortig. Hij vloog boven op de Ripse mannen en werkte ze eigenhandig naar buiten met behulp van de Ossenaren. Zelfs onze geestelijke leider kapelaan Snijders kon het niet aanzien en hielp een handje mee. Hierna kon het feest weer doorgaan maar deze vreselijke gebeurtenissen gingen bij ons in het bestuur niet in de koude kleren zitten. Dit deed ons als bestuur besluiten om het stokje over te geven aan jongere KPJ-mannen.

Toch hebben wij over deze periode van de KPJ veel geleerd voor het bedrijf en de omgang met mensen. Ook kunnen we met een goed gevoel terugkijken op de werkzaamheden voor de KPJ De Rips. Al waren er soms roerige periodes door die groep eigen leden.

Uitwisselingen met andere rayons op cultureel en sportief gebied.

Vanaf medio 1971 tot en met 1975 was Wim Ploegmakers de opvolger van Bernard Joosten als voorzitter. In die tijd werden de vergaderingen gehouden aan de Hazenhutsedijk bij Wim van der Weijst achter in de



verbouwde koeienstal. Deze was omgetoverd tot een vergader- en feestlocatie waar meerdere clubs en groepen gebruik van maakten. Wim vertelt verder: "Ik was inmiddels 23 jaar en ging trouwen. In die tijd was het nog zo dat indien je trouwde je ook de KPJ moest verlaten en zo is het gekomen."

Na deze periode waren Jan van der Hoff en Piet van der Burgt nog voorzitter. Verdere bestuursleden waren Michel van der Burgt, Petri van Bakel (Lutters), Leonie Peeters (Joosten) en Henk Peters. Verder waren ook Jan van Bakel, Trees van den Berg en Truus Joosten bestuursleden.

In deze periode werden vooral in rayonverband met Bakel en Milheeze diverse activiteiten georganiseerd zoals een dropping, of een diskjockey wedstrijd en daarna dansen in een discotheek. Ook werden in rayonverband voetbal- en dansavonden gehouden. En in 1973 waren er culturele avonden waar de jongeren riet kon vlechten of met draad werken. In de winter ging men gezamenlijk een avondje naar de kunstijsbaan in Eindhoven en 's zomers een uitstapje naar de Ardennen.



◀ en ▲ In rayonverband met Bakel en Milheeze was er een uitwisseling met Herzebrock in Duitsland, met o.a. een bezoek aan de Claas fabriek



De drie dorpen samen organiseerde ook een keer per jaar een driekamp met allerlei sportieve wedstrijden. Ook de gezamenlijke bedevaart naar Ommel in de meimaand was een jaarlijks terugkerend gebeuren.

In rayonverband was er van 20-23 september 1974 een uitwisseling met Stadelhofen Duitsland. Vertrek was op vrijdag 20 september en op maandag 23 september weer terug. Leden werden ondergebracht bij Duitse gastgezinnen.

Voor de nieuwe jonge leden, werd op zondag 16 mei 1976 door KPJ afdeling De Rips de 1^e Aspiranten sportdag (11-15 jaar) georganiseerd. Er kwamen veel deelnemers van de zusterverenigingen Bakel en Milheeze.

In de voormiddag kwamen de oefeningen, piramidebouw en de voorrondes van diverse atletiek-onderdelen aan bod. Mede door de vele sportonderdelen, kwam de officiële opening in het gedrang, want met 1 uur vertraging opende wethouder Van Schijndel de sportdag. Ook de vice-voorzitster van Kring Helmond Carin Giebers sprak een welkomstwoord. Verder werd het middagprogramma afgewerkt. En kon men terugkijken op een prachtige sportmanifestatie met zeer veel toeschouwers.

► Advertentie in de Korhoen.



Een jaarlijks terugkerend fenomeen was in het zomerseizoen de Zeskamp in Liessel. Het duurde 2 dagen en begon op zaterdag met kwis rondes. Hierin stond De Rips jaren vooraan met meerdere keren de eerste prijs.

Maar de zondag was gereserveerd voor de zeskamp met allerlei behendigheidsspellen en de optocht van praalwagens. Piet van der Burgt vertelde hierover een anekdote:

"Onze oer-wagen met heide plaggenhut werd rondom voorzien van ingestoken heide. Zonder iets te vragen was er heide gemaaid in de buurt van Leo Logtens aan de Peeldijk. De boswachter werd hierover zo boos, dat de politie eraan te pas kwam en één dag voor de aanvang van de sportdag moest de heide worden teruggebracht naar zijn plek. Dat schoot echter in het verkeerde keelgat bij nestor Boerenbond-RKJB Harry van der Burgt dat hij er zich in mengde met de mededeling: Dat de jacht bij diverse boeren dan in De Rips met onmiddellijke ingang werd ingetrokken. Dit was echter ook weer niet de bedoeling en de heide mocht gelukkig blijven!"



◀ De zeskamp in Liessel op zondag met allerlei behendigheidsspellen. Op de witte blok staat Noot van der Weijst, op de blauwe blok Gerrit Peeters. De coach met pet is Piet van der Burgt, daarachter met wit shirt Sjack Joosten, rechts met blote buik Hans van der Burgt, groen shirt Jan Peeters; daar tussenin staat Michael van der Burgt en daarnaast Jan Wouters.

► Piet van der Burgt krijgt de beker voor de behaalde 2^e plaats.



De drukke jaren 80.

Als overkoepelend orgaan organiseerde Kring Helmond vele sportieve en culturele activiteiten. Tijdens de Culturele dagen en avonden, brachten de afdelingen zelfgemaakte producties op de planken. Dit hele gebeuren werd met een disco-avond afgesloten. Verder organiseerde ze een Kringkwis die De Rips enkele keren won. Ook organiseerde ze enkele jaren een spookavond en de jaarlijkse Mei viering in Ommel. Om jongeren kennis te laten maken met de KPJ zorgde de aspirantencommissie in 1985 voor een jeugdfestival in Someren-Dorp. Hieraan deden 25 dorpen met 500 aspiranten deelnemers mee. Er werden toneelstukken getoond en beoordeeld. Daarnaast waren er activiteiten met kussengevecht, schminken, behendigheids spellen en pannenkoeken bakken.

Het Agrarische Jongeren Werk organiseerde in kringverband ploegwedstrijden want goed ploegen was de basis voor een goede oogst. Samen met het AJW werd ook dieper ingegaan op kritische geluiden over huisvesting, landbouwhuisdieren en de veredelingslandbouw.

Contacten met andere afdelingen en NCB en KVO.

Voor De Rips was het contact in rayonverband met en Bakel Milheeze zeer belangrijk. Onderling werden sportieve krachtmetingen georganiseerd zoals zeeltrekken. De eerste keer was dat in 1985.

Zeeltrekken is een kracht en behendigheidsport voor 4 dames of heren. Een gewicht is aan een touw verbonden dat langs een soort katrol omhooggetrokken moet worden. De behendigheid zit hem in het overpakken van het touw. Een 5^e man moet coachen. Wie het gewicht het hoogst omhoog kan trekken, heeft gewonnen.

Samen met Bakel en Milheeze werden ook wel voetbaltoernooien, een kwis, films draaien, of een barbecue georganiseerd. En in de zomertijd samen naar de sportdagen, een uitstapje naar een stad of attractiepark en 's avonds dansen in een club.

Daarnaast waren de uitwisselingen met andere dorpen belangrijk zoals naar Heeze, Uden, Sevenum, Berkel-Enschot en Herpt. Ook werden samen met Elsendorp en Venhorst droppings georganiseerd.

In het najaar waren er met de Ripse KVO en NCB studiebijeenkomsten, gesprekavonden en lezingen. Met de NCB werden ook bijeenkomsten met verschillende onderwerpen georganiseerd zoals; Pacht-erfpachtwet, Burenrecht en voorkeursrecht. Met de KVO organiseerde men vooral leuke culturele avonden.



De afdeling KPJ Rips had geen eigen sportclub meer, maar toch organiseerde ze op zondag 15 juni 1980 het grote kringkampioenschap op het sportpark De Blaarpeel en in de wei van familie De Groot. Voor de leden was dit veel organisatie en voorbereiding. Zo moest de hele organisatie rond de wedstrijden kloppen. Ook waren leden bezig om de wedstrijdelementen te maken. Op zaterdagavond stond, na een lange dag van hard werken, alles klaar voor de volgende dag.

De zondag was een prachtige dag en alles stond klaar om de in totaal zo'n 40-tal ploegen met jongens en meisjes te ontvangen, in totaal waren het zo'n 400-450 personen.

◀ *Piet van der Burgt spreekt de deelnemers van de sportdag toe.*

In de ochtend werden al verschillende wedstrijden afgewerkt. Na de middag werd de sportdag officieel door pastoor M. Jansen geopend en speelde de fanfare enkele liedjes.

Daarna liepen de sport(st)ers de hardloop wedstrijden op de; 60-100-400-800 en 1500 meter. Verder met muziek en jazz oefeningen, kogelstoten, touwtrekken, piramide en gemengde piramide, wisselloop en gemengde wisselloop, verspringen, hoogspringen en hinkstapsprong. Als laatste een groot defilé met alle sport(st)ers.

► *Verschillende Ripse oud-leden brachten een bezoek aan de sportdag. Vlnr: Onbekend, Verony vd Hulst-vd Hoff, onbekend, Ank Cornelissen-Stigter, Ben Cornelissen, onbekend, Jo Logtens (witte leidersbroek en blouse), rest onbekend.*



Jaarlijkse activiteiten van de Ripse KPJ.

Het hele jaar door waren er vaste activiteiten die telkens weer terugkwamen. Begin van het jaar werd de carnavalswagen gemaakt. Het werd een sport om jaarlijks weer in de prijzen te vallen. Gelukkig viel dit feest altijd in de winterperiode zodat boerenjongens veel tijd konden besteden om de carnavalswagen te maken. De KPJ was de eerste groep die de felbegeerde wisselbeker definitief bemachtigde, omdat ze drie keer achter elkaar of drie keer in vijf jaar had gewonnen met de wagens en de groep.



◀ *In 1982 werd opnieuw de 1^e prijs behaald met het onderwerp prins Piet den urste. Foto uit Helmonds Dagblad 24 februari 1982.*

In het voor- of najaar een dropping, verder sinterklaasvieringen, spook- en filmavonden, waterskiën, autotochten, rollerskating en naar discotheken. Verschillende keren werd een recordavond gehouden met wie het meeste en het verste kon; viltjes happen, kersenpitten spuwen, sigaar roken, appelschillen, taaitaai eten, opdrukken en spijker slaan.

In de zomertijd ging men naar de sportdagen. Verder een uitstapje naar een stad of attractiepark en 's avonds dansen in een club. Een poosje was er zelfs een Culturele groep die het leuk programma samenstelde.

► Dit KPJ-logo werd begin jaren 80 gebruikt.



Sinds 1988 werden er, om extra inkomsten te genereren, kerstbomen verkocht. Enkele weken voor de kerst gingen leden langs de deur om een boom te verkopen. Het eerste jaar was een groot succes. Begin januari werden de bomen weer opgehaald. Jaarlijks was er ook een kerstviering waaraan voorafgaand een Heilige mis werd opgedragen. Verder werd er door de culturele groep een toneelstuk opgevoerd.

◀ 1988 Kerstviering, door de culturele groep van de KPJ. Een opgetreden bij de KVO 'De kerststal van de pastoor' Een herschreven stuk van Godfried Bomans. Vlnr: Frank Beckers, Karin Logtens, Erwin van Bakel, Wim Smolders, Ingrid van den Akker, Marc Logtens, Natasja Poels en Eduard Joosten.



Dorpszeskamp en 40-jarig bestaan.

Vanaf 1986 organiseerde de KPJ een dorpszeskamp voor de Ripse inwoners. De eerste keer streden er zo'n 8-tal Ripse groepen met elkaar. Op deze sportieve dag moesten steeds 2 ploegen met 10 personen en een captain het tegen elkaar opnemen in sportieve spellen. Er waren allemaal leuke spellen zoals de zeephelling, het waterbassin en paal hangen. Wie de meeste punten verzameld had, werd de kampioen.

In 1988 werd het 40-jarig bestaan gevierd in het gemeenschapshuis D'n Eik. Voorafgaand aan de feestelijkheden werd begonnen met een Heilige mis met pastoor Jansen als voorganger. En daarna een receptie ter ere van de feestvierende organisatie.

Er was een kleine tentoonstelling waarin foto's, bekens en kransen werden tentoongesteld.

Er werden ook sketches opgevoerd en er kon gedanst worden op de muziek van een orkest. *Helaas zijn er tot nu toe van al deze happenings geen foto's bekend.*

◀ *Uitnodiging voor de receptie 40-jarig jubileum van de KPJ.*

Zaterdag 30 januari 1988 vieren we het 40-jarig bestaan van K.P.J. Rips.

Ter gelegenheid hiervan wordt een H. Mis opgedragen om 19.00 uur in de H. Margaretha Maria Alacoque te Rips.

De receptie zal plaats vinden van 20.00 uur tot 21.00 uur in zaal d'n Eik Mr. Hertsigstraat 5 te Rips.

Alle leden en oud leden worden tevens uitgenodigd voor de reunie op zaterdag 30 januari a.s. in zaal d'n Eik.

Uw aanwezigheid zal zeer op prijs gesteld worden.

*Tot ziens,
K.P.J. Rips*

**K
RIPS
J
40**

Jaren negentig.

In 1990 had de KPJ nog 56 leden, dat was bijna net zoveel leden als ruim 20 jaar daarvoor. Op de jaarvergadering van 3 januari 1990 traden Paul Nooijen als bestuurslid en Hans Ypma als voorzitter af. Peter van der Heijden werd de nieuwe voorzitter, Harm Ypma secretaris, Twan Gloudemans penningmeester en de andere bestuursleden bleven. Nieuwe bestuursleden in die tijd, Eduard Joosten, Jeanette van Gerwen, Henrie van der Heijden en Arnoud van de Kerkhof. In 1994 was er wederom een bestuurswisseling met Arnoud van de Kerkhof als voorzitter, Paul van der Hoff, vicevoorzitter, Helma van den Berg secretaresse, Hans van der Heijden penningmeester en werden Twan Gloudemans, Mark Logtens en Natasja Poels medebestuursleden.

Het bestuur regelde deze jaren nog allerlei activiteiten zoals rollerskaten, (spook)dropping, carnaval, casinoavonden, skiën en zeeltrekken. Verder waren er uitstapjes naar Coö in België, Durby in de Ardennen, FantasiaLand Brühl in Duitsland, skibaan in Uden, zwemmen in Heyderbos en naar Snookertown. In die tijd werden nog dagroutes voor auto's uitgezet met fotovragen en opdrachten.

Begin jaren '90 waren er nog enkele Ripse zeskampen, maar na 1994 was de animo weg. Daarvoor in de plaats werd in 1995 het 1^e Beachvolleybal toernooi bij de Viersprong georganiseerd. Verschillende teams deden mee en de wedstrijden duurden de gehele dag. Gedurende de dag werden nog kleine behendigheidsspelletjes gespeeld en was er een loterij. Het toernooi werd afgesloten met een beachparty. Vanaf 1996 werd een Beachvolleybal-toernooi gehouden op het kerkplein in de Mr. Hertsigstraat. Het parkeerterrein voor de kerk veranderde in een groot zandstrand met een gezellig terras. Het was heel populair want jaarlijks deden meerdere groepen mee. Ook teams van buiten het dorp waren welkom. Als afsluiting de beachparty was altijd zeer geslaagd.

► *Het programmaboekje van het Beachvolleybaltoernooi in 1997.*





▲ *Het terras bij de kerk was overdekt met een tent.*

Op 14 november 1998 werd het 50-jarig bestaan groots gevierd. Voor het feest was een oproep geplaatst om tijdens het feest een expositie foto's, medailles, bekens tentoon te stellen. Op de dag zelf was er na de H. mis een receptie waarbij de fanfare een serenade bracht. De avond werd afgesloten met een grote feestavond. *Helaas zijn er geen foto's van dit feest gevonden.*

► *Uitnodiging in de Korhoen.*



FEEST!!!
50 JAAR KPJ
 De Rips

Het is alweer 50 jaar geleden dat KPJ De Rips werd opgericht.

Om dit gouden jubileum te vieren hebben wij voor alle leden, oud leden en alle andere feestneuzen een megafeestavond (Reunie) georganiseerd.

Dit megafeest wordt gehouden op 14 nov. a.s. in Café-Zaal De Viersprong, Ripsestraat 6 in de Rips.

Deze superavond zal verzorgd worden door: live muziek van Nederlands bekendste orkest

PARTY en CO

Dus: zin in een gezellig avondje uit? Kom dan met z'n allen vanaf 21.00 uur op 14 november naar 50 jaar KPJ de Rips.

Graag tot ziens. Het Bestuur.

1998

De laatste jaren.

Na 2000 werden nog jaarlijkse activiteiten georganiseerd met uitstapjes naar casino, een barbecue, skiën, autotochten vol met opdrachten en zoekplaatjes, spooktochten, golfen, laseren en poolen. Verder ging men met de bus naar het uitgaanscentrum Lunenburg in Duitsland, discotheek E-Dry Geldern in Duitsland, waterskiën op Aquabest, de Loosdrechtse Plassen, Holland Casino in Eindhoven en discotheek De Hoeve in Groesbeek.

De kerstbomenactie werd lang georganiseerd om de kosten van de uitstapjes zo laag mogelijk te houden. Toch stopte dit na 2000 vanwege te weinig animo en de te kleine opbrengst, voor het vele werk dat het met zich meebracht.

De beachvolleybal bleef lang populair en jaarlijks deden er 19-24 teams mee. Toch was in 2006 het 11^e en tevens het laatste toernooi. Het was veel werk om zo'n dag te organiseren; materiaal moest geleend worden, zand moest aangevoerd, verdeeld en later weer afgevoerd worden. Maar ook adverteerders en sponsors zoeken voor het maken van het boekje en het programma. Ook het regelen van de juryleden en de EHBO. Door de drukke thuiswerkzaamheden van het bestuur was het organiseren van deze dag ook niet meer op te brengen.

Na het laatste Beachvolleybal toernooi en de viering van het 50-jarig bestaan ging de KPJ in de slaapstand. Mede door veranderende tijden was er te weinig aanwas van nieuwe jonge leden en werd de animo voor uitstapjes en activiteiten drastisch minder.

Officieel werd de KPJ per 1 januari 2015 opgeheven. Met nog een mooi bedrag op de spaarrekening. Deze rekening wordt nu beheerd door Roel van den Broek en Niels van Dun. Het bedrag wordt in de loop der jaren opgemaakt. D.m.v. donaties, ten bate van de Ripse jeugd. Zo is er in 2018 en 2019, een bedrag naar de Kermis commissie gegaan. Om daarmee de kermis in De Rips te behouden en aantrekkelijker te maken voor de jeugd.

Bronnen

Korhoen; 1972-2007

't Rips gebeuren 1995-2007

Archief Boerinnenbond: jaarverslagen 1964-1966

Nieuwsbrief 29 Rooms Katholieke Jonge Boerenstand.

Nieuwsbrief 31 De Reidansclub-Sportclub.

Gesproken en mailcontact: Bernard Joosten, Piet van der Burgt, Gerrie van den Akker, Henk van Vonderen, Jan Peters, Jan van den Akker, Hans en Dievie Manders-van der Hulst, Wim Ploegmakers, Noot van de Kerkhof, Roel van den Broek, Leonie Joosten-Peeters.

Foto's: Gerrie van den Akker, Piet van der Burgt, Henk van Vonderen

Deze nieuwsbrief kwam tot stand m.m.v.

Bernard Ploegmakers

☎ 0623901706

bploegmakers@hetnet.nl

Hannie Ploegmakers

☎ 0614911623

Secretariaat:

G.M. van Geffen

Ripsestraat 23a

5764PE De Rips

0493-599450

gmvangeffen@planet.nl

Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar over te maken op rekeningnr. NL24RABO0136131654 t.n.v. Heemkundekring D 'n Blikken Emmer o.v.v. naam en emailadres